

Boek 'de Katholieke ziekte, een diagnose' (Rik Devillé)



Boek 'de Katholieke ziekte, een diagnose'

Auteur: Rik Devillé

Uitgegeven in 1994 bij Kritak, Leuven

Paperback

176 pagina's

ISBN: 906303563

'In 'De katholieke ziekte' heeft Rik Devillé de zichtbare schendingen verwerkt die mensen door de Kerk zijn toegebracht. Voor het eerst in Vlaanderen krijgen we een overzicht van beroepsfouten die in de hand gewerkt worden door de ondoorzichtige machtsstructuur van de katholieke Kerk. Binnen het instituut is er geen objectief democratisch rechtsstelsel. Opvallend is dat de getroffen mensen geen mogelijkheid tot verweer hebben en dat de kerkelijke overheid zich vaak doof houdt of zwijgt. Devillé zoekt naar wegen om de Kerk, die niet bereid is haar eigen ziekte onder ogen te zien, te genezen. Vanuit de praktijk wil hij hulp bieden voor we er (o.a. juridisch) werk wil van maken. Volgens hem is er geen sprake van een roepingencrisis, enkele van een crisis in het ambt. In zijn zoektocht naar uitwegen uit de ontstane impasse formuleert hij concrete voorstellen – zoals bijvoorbeeld het 'harmonie- en conflictmodel' - die de kerkgemeenschap misschien wat meer leven kunnen inblazen. Uitgangspunt blijft dat 'onderkennen de eerste stap is in het genezingsproces'

Bron: Kritak 1994